

## Kort NYTT

## Vård och omsorg på distans

Publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder.

Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar. En annan utmärkande egenskap för de här lösningarna är att de är en samling olika digitala tjänster som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden.

Alla våra 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet. Publikationen riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer men den kan självklart läsas av alla som är intresserade av vilka digitala lösningar som ger effekt inom vård och omsorg.

Om alla fem länderna i Norden skulle implementera de här välfärdsteknologiska tjänsterna finns det många som tror att vi kan vara på god väg att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Ny publikation från Nordens välfärdscen

## Borgå föreningen 35 år

**Borgånejdens Svenska Pensionstagare rf. firade sitt 35-års jubileum den 19.9 på Lundagården i Borgå.**

Ordförande **Torsten Spring** hälsade medlemmarna välkomna med en skål, festtalare var **Marianne Laxén** från Pensionstagarnas Centralförbund. Hon talade om hur föreningen grundades 1984 och om hur mötesplatserna under de första åren växte på olika ställen i Borgå.

Så småningom blev Lundagården en bestående mötesplats, där medlemmarna träffades varje torsdag i månaden.

Från och med år 2018, träffas medlemmarna tre torsdagar i månaden.

Laxén delade tillsammans med ordförande ut treförtjänsttecken i silver, samt fyra stycken PCF:s bordsstandar till långvariga aktiva medlemmar.

För musiken stod **Kaj Silfvast** med dragspel och sång, samt föreningens egen sånggrupp Timotej. Stämningen var varm som vanligt, föreningen ser fram emot de kommande åren.

**Torsten Spring, ordförande Borgånejdens Svenska Pensionstagare**



Bordsstandar åt Torsten Spring och Helge Andersson, förtjänsttecken i silver åt Börje Fagerstedt, bordsstandar åt Fjalar Sjölund och förtjänsttecken i silver åt Inge-May Bäckström samt Bengt Dahlqvist.

## Ur historiken

**Med anledning av PCF's Borgåföreningens 35 års jubileum klipper vi från distriktets 25-årshistorik skrivet av Alf-Erik Helsing:**

"Hösten 1984 sjöd det av aktivitet inom de lokalföreningar som var anslutna till det svenska distriktet. De som stod i spetsen för de nya lokala föreningarna var i regel rutinerade organisationsmänningar, som visste hur en slipsten ska dras. Tack vare den kom verksamheten igång utan större födslovändor.

Detta gäller inte minst föreningen Borgånejdens Svenska Pensionstagare, som såg

dagens ljus den 17 september 1984. Till ordförande valdes Helge Bärlund från Kullo, en omdömesgill och trygg fadersgestalt som bland annat fungerat som vice-ordförande för Finlands svenska arbetarförbund under några år på 1970-talet.

Föreningens största problem var emellertid lokalfrågan. Till en början tvingades den föra en ambulerande tillvaro.

Redan följande år kunde föreningen sätta in en högre växel. I Borgåföreningens verksamhetsberättelse för år 1985 uppges det att medlemsantalet stigit till 126 och att föreningen ordnade träffar varje vecka. Orsaken till den så kallade 'farthöjningen' var att

man i oktober samma år fått tillgång till en centralt belägen samlingslokal; Lundagård på Alexandersgatan.

De första åren inleddes träffarna alltid med allsång under Brita Vickströms ledning. Ofta lyssnade man därtill till ett föredrag. Föredragshållarna rekryterades i allmänhet lokalt. Stadsdirektören eller landskommunens direktör var flitigt anlätade, men det kunde också vara en sakkunnig i pensions- eller hälsofrågor eller i någon annan fråga av intresse för medlemmarna.

Ibland bestod programmet av kåserier, små sketcher, lotterier, lekar eller frågesport. Träffarna slutade alltid med kaffe med

dopp. Zaida Lindgren fungerade som föreningens rolighetsminister under de första åren.

Från första början var studier ett viktigt inslag i Borgåföreningens verksamhet. En studiecirkel samlades regelbundet och medlemmar deltog i kurser som ordnades av distriktet. Man hade också grupper som ägnade sig åt kort- och schackspel. Dessutom började föreningen ordna teaterbesök och resor samt odla kontakter till grannföreningar. Ibland gick teaterresan till Svenska Teatern eller Lilla Teatern i Helsingfors, ibland till Fallåker i Esbo eller rentav till någon scen i Stockholm.

## MÅNADENS INTERVJU

## Alltid i farten

**Alltid i farten, energisk som tusan och hela tiden i gång med en massa olika projekt. Det är Stig Kumlin eller 'Stigu' som han allmänt kallas, född i januari år 1944. Han bodde den första tiden av sitt liv på Kalevagatan i stadsdelen Kampen i centrum av Helsingfors. Det var alltså mitt under brinnande krig.**

– Nio veckor efter att jag fötts bombades huset. Bara stekpannan blev kvar från vår bostad och den har jag fortfarande i min ägo, säger Kumlin.



Henrik Helenius intervjuar Stig Kumlin.

Först gick Kumlin i Gräsa folkskola i Esbo och när familjen flyttade till Södra Hesperiangatan i Främre Tölö i Helsingfors började han i Annegatans svenska folkskola. Sammaskola där för övrigt Finlands svenska socialdemokraters stora ledargestalt K-A Fagerholm gått långt tidigare.

Därefter följde några år av utbildning vid Yrkesskolan för gossar i Vallgård.

– Skolan var tvåspråkig men vi hade separata linjer för de svenskspråkiga eleverna, säger Kumlin.

Han gick tidigt ut i arbetslivet. Som sjuttonåring började han jobba som svarvare vid Sockenbacka mekaniska verkstad. Antalet anställda metallarbetare var omkring trettio och av dem hade två svenska som modersmål.

– Där blev jag i sammanlagt 23 år. I mitten av sextioalet gifte jag mig, fick två söner och nu har jag sex barnbarn. Kumlin konstaterar att man förr inte insåg hur viktigt det är att lära sig språk redan i unga år. På den punkten har nu en avgörande attitydförändring skett i vårt land.

Kumlin anser att hans generation också i övrigt löper risk att bli efter.

– Redan i arbetslivet upplevde jag hur de datastyrda bearbetningsmaskinerna blev allt vanligare. Och datorer är jag inte bra på. Mot den bakgrunden varnar Kumlin för att särskilt äldre människor kan råka ut för utslagning i dagens datasamhälle.

I mitten av 1970-talet anslöt sig Stig Kumlin till Finlands socialdemokratiska parti. Samtidigt blev han fackligt aktiv inom Metallarbetarförbundet.

– Jag tillhörde Helsingfors metallarbetarfackavdelning nr 5. Femman var en kommunistdominerad avdelning och otroligt frustrerande för en socialdemokrat. Jag satt i fackavdelningens styrelse och alla goda idéer vi socialdemokrater förde fram torpederades. Varenda omröstning slutade i fjorton kommunister mot sju socialdemokrater. Det gällde även frågor utan politisk betydelse.

År 1986 blev Stig Kumlin anställd som svenskspråkig avtalsombudsman vid. Senare skulle Kumlin avancera till avtalssekreterare.

Åren i Metallarbetarförbundets tjänst blev en tid då Stig Kumlin fick se världen förändras. Det gamla östblocket föll ihop och nya attityder präglade relationerna till arbetsgivarparten.

Vid Finlands svenska socialdemokraters kongresser var Kumlin en ofta sedd gäst.

– Tillsammans med **Kaj Walenius** företrädde vi många gånger facket vid kongresserna. Det var då jag blev bekant med de aktiva socialdemokraterna från hela Svenskfinland. Sedan pensioneringen 2004 har Stig Kumlin haft fullt upp.

Han tillhör styrelsen för Vanda svenska socialdemokrater, han är sekreterare för Pensionstagarnas svenska distrikt samt ordförande för svenskspråkiga Helsingfors pensionstagare.

– Med sina tjugotal medlemmar är den sistnämnda en liten men aktiv förening som nästan alltid har en intressant inledare vid sina månadmöten.

**Henrik Helenius**

Artikeln har publicerats i nättidningen Arbetarbladet i något längre format.



Ordförande  
Marianne Laxén,  
mannelx@hotmail.com

Viceordförande  
Brita Helsing,  
0400 421 140,  
brita.helsing@anvianet.fi

Sekreterare  
Stig Kumlin, 0400 500 584,  
stig.kumlin@pp.inet.fi

PCF'S STYRELSE  
Rauno Kousa,  
ersättare Stig Kumlin

PCF'S FULLMÄKTIGE  
Marianne Laxén,  
Torsten Spring och  
Ritva Granholm ersättare

Ansvarig för hemsidan  
Erik Ekman  
http://svenskadistriktet.  
elakkeensajaat.fi